

Hej



föräldrar!

Nu börjar solen och värmen komma tillbaka och barnen har fullt upp med att leka och plaska med den töande snön. Solen gör också sitt positiva till och vi tycker att barnen är piggare och gladare allmänt.

Tiden springer fram och snart är det redan påsk och vi har börjat skapa påskpyssel. På onsdag 23/3 blir det påsklunch på förskolan och de barn som vill får gärna klä ut sig.

Kulturskolan har varit här hos oss tre gånger nu och haft "kul med musik" som barnen verkligen har uppskattat. Vi har då varit indelade i två grupper och har sjungit och rört oss glädjefullt. Vi har till exempel träffat många djur både i havet och på land. Dom kommer en sista gång nu på onsdag 23/3.

Vi välkomnar två nya barn som kommer uppflyttades till oss från Lille Skutt och det är Theodor och Loui. De har känt sig som hemma från första stund här på Bamse och de blir varmt och mycket omhändertagna av alla kompisar på Bamse.

De barn som ska börja i förskoleklass till hösten har gjort "jag-matte" skapelser, som sitter uppsatta på Bamse ett tag framöver. Sedan får de ta hem dem. Så kom gärna in och titta på dem de är jättefina och barnen har arbetat mycket och noggrant med dem.

Den andra gruppen har jobbat med boken "Petter och hans fyra getter" och barnen gör nu sin gemensamma egen skapade bok om denna saga. Den kommer snart att vara klar och visas upp så att alla kan läsa deras jättefina saga.

De barn som ska börja i förskoleklass till hösten kommer att börja hälsa på i skolan från och med onsdag 20/4 och framåt en gång i veckan, mestadels onsdagar, om inte det blir något oväntat förhinder här eller på skolan.

Torsdag 12/5 bjuder vi in till en arbetskväll tillsammans med er föräldrar ute på förskolegården utan barn, för att vi ska hinna med så mycket som möjligt. Vi skulle behöva er hjälp för att ge den nytt vackert liv. Vi bjuder på grillad korv, kaka och kaffe och ett glatt humör☺

Med Vänlig Hälsning Bamses personal

