

Jag ska bara vara mig själv – Laleh

När jag tittar in i ljuset ser jag pusslet
som vi lagt
och då faller alla bitarna på plats
Och när jag hör dem säga orden som
de många gånger sagt
Så många gånger så man nästan tror
på allt

Nä, jag tittar inte ner mer
Jag tittar upp mot himlen
Så, finns det nån här, finns du ens
För, idag ska de höra sanningen
Jag ska aldrig ta skit igen

Jag ska bara vara mig själv
Ba, ba, bara få va mig själv
Jag ska bara vara mig själv
Ba, ba, vill bara få va mig själv

De alla gånger man har väntat på att
dagen ska ta slut
men alla orden följer ändå med en hem
Tror att man kan vänja sig och kanske
kan stå ut
men jag ska aldrig mer titta ner igen

Nej, jag tittar inte ner mer
Jag tittar upp mot himlen
Så, finns det nån här, finns du ens
För, idag ska de höra sanningen
Jag ska aldrig ta skit igen

Jag ska bara vara mig själv
Ba, ba, bara få va mig själv
Jag ska bara vara mig själv
Ba, ba, vill bara få va mig själv

Nä jag tittar inte ner mer
Jag ser dig där i spegeln
Så, så feg varför log du ens
Nä, du log som att det var ett skämt
Du får aldrig ta skit igen!

Jag ska bara vara mig själv
Ba, ba, bara få va mig själv
Jag ska bara vara mig själv
Ba, ba, vill bara få va mig själv



SKOG
Hembygdsförening

Invjuder till Nationaldagsfirande
på Torparbacken, Skog den 6 juni 2016 kl 14.00

14.00 - Elever från Stråtjärns skola sjunger
14.20 - Träsnidare Elisabet Lundwall, Mo högtidstalar
14.30 - Åsa Jinder med komp underhåller
15.15 - Kaffe/the, saft och tårta



Inträde 150:- (Barn och tonåringar upp till 18år gratis)
Kaffe/the, saft och tårta 10:- (Barn och tonåringar upp till 18år gratis)
I händelse av regn hålls arrangemanget i kyrkan, kaffe i Staffans hus
Ni som har möjlighet, klä er gärna i hembygdsdräkt

På ett berg

Jag sitter på ett berg
När solen just gått ner
En röd-gul vacker färg
Så långt som ögat ser
Och vinden är så varm
Den fläktar på min arm
Jag önskar inget mer
Än det jag just nu ser

-Mellanspel-

Jag sitter på ett berg
När solen just gått ner
En röd-gul vacker färg
Så långt som ögat ser
Och vinden är så varm
Den fläktar på min arm
Jag önskar inget mer
Än det jag just nu ser

Solo

Så långt som ögat ser
Och vinden är så varm
Den fläktar på min arm

Sommarsången - pippi

Och nu så vill jag sjunga att
sommaren är skön,
och träden är så fina och marken är så
grön,
och blommorna är vackra och höet
lukta gott,
och solen är så solig och vattnet är så
vått.

Och lilla fågeln flyger i boet ut och in,
och därför vill jag sjunga att
sommaren är min.

Och jag vill också sjunga att fjärilar är
bra,
och alla söta myggor dom vill jag
också ha,
och jag är brun om bena precis som
det ska va,
och därför vill jag sjunga att bruna
ben är bra.

Och jag har nya fräknar och prickigt
sommarskinn,
och därför vill jag sjunga att
sommaren är min

Hej alla Skol- och förskolebarn

Hembygdsföreningen ställde en förfrågan om barnen kunde sjunga några låtar den 6 juni på Torparbacken i samband med att Åsa Jinder skall spela.

De barn som är intresserade får komma till Torparbacken till 13.50, uppträdande är 14.00-14.20

För de som inte hört låtarna kan man söka upp på Youtube eller Spotify. Man kan sjunga med så gott det går på alla tre låtar

JAG kommer inte vara i Sverige på nationaldagen och kan inte ta hand om arrangemanget på plats.

Jenny Bergström har lovat att se till att barnen är samlade inför uppträdandet.

De kommer sjunga a capella. Vill de, kanske man kan spela upp själva musiken på en mobil i bakgrunden.

De som inte vill sjunga kan bara stå med och vifta lite med Sverigeflaggor o nynna..